

Formandens beretning



År 2014/-15

Har været et år i sparsommelighedens tegn. Vi har været sparsomme med vores mødeaktivitet, for at begrænse brugen af midler. Det har måske nok været godt for finanserne, men ikke for visionerne... Det er svært at være vidtfavnende uden faglig og kollegial sparring.

Skal vi så være det? Vidtfavnende, altså? Nej, måske ikke... Men visionære, dét skal vi! Og det er vi. Det er fantastisk at opleve den gejst og det engagement der er, når vi mødes i vores lille forening. Det sprudler af idéer og inspiration, og det giver mig til stadighed en velfunderet fremtidstro for os.

Vores indsatsområde har i de forgangne par år været at få manifesteret os i folks bevidsthed. At vi er her, og at vi har en fagpolitisk agenda. Det har været godt. Vi har fået plads i medie billedet. Men det har ikke givet en egentlig medlems-tilgang. Og det er jo jer vi er til for...

Så vores møde i dag skal gerne præges af en debat omkring vores fremtidige profil, indsatsområder... Visioner! Sammen med os har vi også vores læringskonsulent, Stine Mejlbye. Hun kan forhåbentlig hjælpe os på vej, med nogle af de tanker og opgaver vi skal forholde os til.

I det år der er gået har vi dyrket det netværk vi allerede kender, men vi har også indgået nye samarbejder. Madkulturen har taget initiativ til netværksmøder blandt alle madkundskabsundervisere og her har vi mødt nye samarbejdspartnere. Vi er kommet med rundt bordet i udvalget omkring springfrøprisen. Vores facebookside er en succes! Vi har projekter på agendaen, der endnu ikke kan afsløres, men som tegner godt! Og så havde vi et FORRYGENDE landskursus i Hamburg i uge 40!!!

Vi har været i Undervisningsministeriet. Flere gange. Ved tegnebrættet til flere events og temadage. Til møder i dlf. I Go' Aften Danmark, i pressen og i radio24/7. Vi ER her!